



Serpent

Jacques van de Baan

Jonathan heeft veel meegemaakt: tien jaar geleden werd zijn vrouw vermoord en in zijn werk als militair in Bosnië heeft hij veel onrecht en haat gezien. Nu werkt hij gedreven in de misdaadbesteding in Canada. Jonathan worstelt met zijn verleden en met het begrip 'vergeving'. Op een dag wordt zijn hulp ingeroepen voor een nieuwe zaak. Al snel blijkt dat het deze keer om iets heel persoonlijks gaat. Het is duidelijk dat de dader, die jonge vrouwen kidnapert en dreigt te zullen vermoorden, wel erg veel weet van het privéleven van Jonathan. Wie is die man die de 'Aquarellist' wordt genoemd? En wat wil hij zeggen met die dode slangen? Een ding is duidelijk: hij is uit op de ondergang van Jonathan. Een spannende thriller, waarbij de auteur er goed in slaagt de onthulling tot het einde geheim te houden.

Uitgeverij Den Hertog, ISBN: 97890331 25447, € 18,90